



Sankt Knud Lavard Kirke
September 2014

Kære menighed

Den Katolske Kirkes katekismus begynder således:

”Gud kalder mennesket og hjælper det til at søge, kende og elske Ham af alle sine kræfter”.

At være kristen er primært et kald, og vi, som katolsk menighed, er ansvarlig for ikke bare at høre det kald, som om det var en af de mange lyde, der findes i den verden, men at høre det som vor Herres stemme, der taler i vort hjerte. Spændende i den formulering er de tre ord brugt af Katekismus:

At søge Gud. Vi kan mærke, at vi mangler noget, at vort liv har brug for noget mere. Derfor søger vi, og når vi søger efter Gud, finder vi ham pludseligt, og ikke bare ham, men også vore medmennesker. Så mærker vi, at der er også andre, der søger, at vi er ikke alene på den vej. Når vi søger Gud, finder vi også mennesket.

At kende og elske. Men det er ikke nok at lytte til Guds kald, den kræver et svar. At kende og at elske handler

om tro og gerning. To realiteter, der går sammen; man kan ikke adskille den ene af den anden. At kende Gud betyder at elske ham, der er kærlighedens selv. At tro på ham betyder at udføre sin gerning. At gøre det han gjorde, at elske mennesket, som han lærte os.

Derfor er vigtigt at huske vores vision for menigheden:

Vi vil være et synligt udtryk for Kristi tilstedeværelse i verden gennem en aktiv og rummelig katolsk menighed, der understøtter menighedsmedlemmernes trosliv og forandrer det omgivende samfund gennem budskab og godt eksempel.

Lad os derfor søge sammen, søge Gud og søge de mennesker, der er langt væk. Lad os kende og elske Gud og hinanden, for at Kristus kan være synlig, ikke bare ind i vor kirkebygning, men ud på alle de steder, hvor vi befinder os. Lad os i det skoleår, der er lige begyndt, lytte til Guds kald og rette vort liv efter det. Og lad os gøre det med alle vore kræfter!!!!!!

Gud velsigne jer.

P. Marcos

Kronikken:

Firmelse:

Clara Vo
Anna Castrone
Christel Osol
Denise Ataro
Emma Gabriel
Helena Mae Thygesen
Ida Gabriel
John Tran
Kristina Mardosas
Luka Rudez
Marc Steensen
Martin Tri Ly
Monica Da - My Tran
Peter Alexander Thygesen
Philip Høyer
Sanduni Saundaranayagam
Vanessa Noriega
Jonathan Ebert
Malgorzata Natalia

Dåb:

Mille Carmelline Ramos Rohde
Noah David Okello Eibye
Sarka Hlobilova
Valdemar Alvarez Pommeritz
Joseph Abu-Abdo
Nikolaj Abu-Abdo
Mila Kamil
John Poe Georg Mercado Rosenberg
Noah Manuel Sean Chandran

Død:

Ilse Maria Prydsø
Fernando Perez Herrera
Maria Constanza Gumucio



Kalender:



September:

- 2. Kl. 18⁰⁰ Voksenkatekese
- 7. Kl. 10⁰⁰ Familiemesse
Kl. 11⁰⁰ Firmandkursus start
- 13. Kl. 10⁰⁰ Kirke rengøringsdag
(Fælles kaffe Kl. 9:30)
- 14. Kl. 11⁰⁰ Første kommunion
hold start.
- 16. Kl. 18⁰⁰ Voksenkatekese

Oktober:

- 5. Kl. 10⁰⁰ Familiemesse
- 11. Kl. 10⁰⁰ Kirke rengøringsdag
(Fælles kaffe Kl. 9:30)
- 21. Kl. 18⁰⁰ Voksenkatekese

November:

- 2. Kl. 10⁰⁰ Alle Helgen
Familiemesse
- 3. Kl. 17⁰⁰ Alle Sjæle
- 4. Kl. 18⁰⁰ Voksenkatekese
- 8. Kl. 10⁰⁰ Kirke rengøringsdag
(Fælles kaffe Kl. 9:30)
- 18. Kl. 18⁰⁰ Voksenkatekese

Messe tider:

Dansk:

- Tirsdag kl. 17⁰⁰
- Fredag kl. 17⁰⁰
- Lørdag kl. 17⁰⁰
- Søndag kl. 10⁰⁰

Engelsk:

- Onsdag kl. 18⁰⁰
- Søndag kl. 13⁰⁰



Skolestart

- eller overvejer I skoleskift?

Ring til skoleleder

Christa Bonde

og lav en aftale om at se skolen.

Skt. Knud Lavard Skole

Toftøbæksvej 30

2800 Lyngby

Tlf. 45 87 62 40

www.sanktknudlavard.dk

Katekese 2014-2015



1. Kommunion undervisning.

Første Kommunion holdt starter d. 14/09. Kl. 11:00. Lige efter messe.

Det vil være på den dato en informationsmøde.

Undervisning vil være hvert 2 og 4 søndag i måned,

starter med messe Kl. 10:00, og forsætter lige efter messe indtil Kl. 12:00.

For mere information kontakt venligst sognepræst.

Firmelses undervisning.

Firmelses hold starter d. 7/09. Kl. 11:00. Lige efter messe.

Det vil være på den dato en informationsmøde.

Undervisning vil være hvert søndag,

starter med messe Kl. 10:00, og forsætter lige efter messe indtil Kl. 12:00.

For mere information: www.firmand.dk

Voksenkatekese.

Vi begynder en række bibelske møder hvor vi vil gennemgå forskellige temaer i den bibelske verden.

Møderne vil være hvert 1 og 3 Tirsdag i måned. Fra Kl. 18:00 til 19:30.



Julekonkurrence

Skal vi dele **julehilsner** i år med

dit **SKL** julekort?

Stor juletegneværkstedsdag den **2. November**
under og efter Familiemesse.

Mere info kommer på tavlen

Eva Maria L. Hansen em.linnemannhansen@gmail.com

Marta Castrillón mc@arktektur.dk

Dér, hvor Gud gerne vil have mig

Interview med P. Marcos

af Susanne Viby



Susanne og Marcos snak

Min familie i Spanien

Jeg kommer fra en relativ lille by der hedder San Vincent dels Horts, som betyder Sankt Vincent af markerne. Det er en gammel landsby med 25.000 indbyggere, som ligger tæt på Barcelona.

Jeg blev født d.15 nov. 1976, og kommer fra en katolsk familie, som ikke var praktiserende. Jeg har to ældre søstre, Elisabeth og Rosa. Min far havde en bar og min mor en kiosk. Da jeg var 3 år forlod min far min mor. Hun blev alene med os tre og det var hårdt, da det ikke var lovligt at blive skilt på det tidspunkt i Spanien. Min far stiftede en ny familie.

Min mor var ikke kirkegænger. Hun havde jo sin kiosk og hun arbejdede hårdt for at kunne betale alle regningerne. Hun kom i en stor krise og havde det dårligt. En dag kom der en person fra sognet og bad om lov til at sætte en plakat op i hendes kiosk.

Opslaget omhandlede voksenkatekese i sognet, der stod: ”Føler du dig alene og ensom, kom til mig alle I, der er trætte og har tunge byrder, så vil jeg lette jer.”

Så begyndte min mor at komme i kirken, og når moderen kommer i kirken, gør børnene det også.

Præstekald

Jeg deltog i alle de ting, der var og kom til 1.kommunion. Da jeg var 15 år, tog jeg med en stor gruppe unge på en rejse til World Youth Day i Denver med pave Johannes Paul II.

På rejsen til Denver oplevede jeg første gang, at Gud kaldte mig til at være præst. Når folk senere har spurgt, om hvad jeg følte, så må jeg svare: ”Ingenting”.

Hjertet brændte ikke osv, men det kom af sig selv, da vi blev spurgt: ”Er der nogle, der føler Guds kald til at være præst, så kan de rejse sig og få en velsignelse af biskoppen.” Og jeg vidste bare, hvad jeg skulle, så jeg rejste mig og gik derop. Det var dét. Og jeg følte en utrolig fred. Få gange i mi liv har jeg oplevet den fred. Selvfølgelig...da jeg gik i seng tænkte jeg: Hvad har du lavet?-Du er en idiot, Marcos! Jeg skulle blive præst og alt muligt og jeg var kun 15!

Så begyndte en proces, der skulle vare to – tre år, hvor jeg besøgte en præst hver måned, og han hjalp mig med at finde ud af, om jeg havde et kald.

Præstestuderende i Danmark

Da jeg var 18 år ville jeg gerne være missionær i den Neokatekumenale vandring. Jeg blev inviteret til et samvær, som bliver holdt hvert år i Porto San Giorgio, hvor alle de, der vil være præst kommer, og vi blev sendt ud i hele verden.

Ved et mirakel fik vi doneret penge fra en velgører, så vi kunne købe et hus i Hellerup og indrette det som præstekollegie. Vi studerede og vi arbejdede på huset. At arbejde i dagligdagen er en del af vores opdragelse. Vi skal ikke bare have alt serveret- vi gør selv rent på vores værelser, vi vasker op og arbejder i

hele kollegiet.

Ingen af os kunne jo tale dansk i begyndelsen, så vi fik lidt privatundervisning, og det blev besluttet, at vi kun måtte tale dansk sammen til måltiderne - det var underholdende med ganske få ord som: ”Ræk mig vand.” og ”Tak”.

Heldigvis måtte vi gerne tale sammen på vores eget sprog, når vi havde praktisk arbejde i huset ☺.

Jeg gik på KISS, Københavns intensive Sprogskole, hvor jeg blev ”hjernevasket”. Men...man kan sige, hvornår lærer man som præst dansk bedst? Det gør man, når man kommer ud i menigheden og skal tale og forstå det.



Marcos har humoristisk sans



Susanne og Marcos interview

En kommunitet- en gruppe Gud har sammenbragt

Hvad er et kommunitet? En lille gruppe, hvor man lærer hinanden at kende, ikke bare som en støttegruppe, men igennem Guds ord. Jeg har i Spanien en gruppe, som jeg begyndte i, da jeg var 13 år efter firmelsen. Jeg voksede op med den gruppe, som kender mig, vi beder sammen og de har støttet mig, også økonomisk.

På præstekollegiet beder man os være parate til at rejse hvor som helst hen. Ideen bag dette er, at hvis

man som præststuderende oplever at føle sig elsket, at nogle tjener én, så vil man være mere parat til at elske, tjene og vise omsorg, når man kommer ud som præst blandt folk.

Nogle har givet deres liv for mig for at jeg kunne bo her gratis i 14 år, derfor tager jeg engang imellem til Spanien, til det kommunitet. De er jo med mig i mit evangeliseringsarbejde her i Danmark.

Det er fantastisk, at der er en gruppe på 30 personer i Spanien, der altid er med mig, man er aldrig alene. Vi kender hinanden og det giver mig overskud til at være noget for mennesker, jeg møder her.

Sidste gang jeg besøgte min gruppe i Spanien, fortalte jeg, at vi her i Lyngby havde gjort rent i kirken op til påske, så sagde en af dem, at næste år ville hun komme: ”Jeg vil gerne hjælpe din menighed, for jeg elsker din menighed igennem dig.” Altså, det er pragtfuldt! Hvem ellers ville tilbyde det?

Gud har en stor fantasi; kirken er et stort træ med forskellige frugter, og jeg kommer fra den gren. Nogle kan tænke at det er en dårlig gren, andre at det er en supersød gren, men et faktum er, at vi er en del af kirken, og vi er her for at tjene Den Katolske Kirke i Danmark- det er noget stort!

Interview med P. Marcos af Susanne Viby.
Sommer 2014.



Som det nok er gået op for mange af Jer, har sognets hidtidige Caritas-repræsentant Michael Møller-Jørgensen valgt at trække sig tilbage efter mange års flotte arbejde og jeg prøver at fortsætte i hans fodspor.

Jeg startede min ”karriere” med sammen med Michèle Fejø at arrangere et haste-loppemarked, hvor indtægterne gik dels til Caritas, dels til opvaskemaskinefonden. Trods hastearbejdet, dårlig information og regnvejr lykkedes det os at sælge for 2.500 DKK, hvoraf vi sendte 1700 til Caritas og opmaskinen er nu 800 DKK nærmere målet.

Den 31. august står Caritas-kollekten for døren, og jeg håber inderligt, at der kommer en del penge ind. Caritas kollekten er jo Kirkens håndslag til Caritas. Gennem Caritas rækker Kirkens fællesskab en hjælpende hånd til verdens fattigste. Pengene fra Caritas kollekten samles ikke ind til et specifikt formål, men bruges der hvor der er størst behov. Caritas har meget få midler som ikke er øremærket til specifikke formål, og derfor er Caritas kollekten af særdeles stor betydning! Vi har alle et **ansvar**, når det gælder

næstekærlighedens tjeneste, først og fremmest på det personlige plan, men også dér hvor en fælles indsats rækker længere.

Caritas Danmark har i en del år været involveret i at hjælpe humanitært i Irak og i de seneste år i forhold til de mange mennesker, der har måttet flygte til nabolandene. I det nordlige Irak er situationen lige nu helt forfærdelig – ikke mindst for de mange kristne som er blevet fordrevet fra deres hjem og byer p.g.a. Islamisk Stats aggression.

Caritas vil gerne støtte den indsats, som Caritas gør i Irak i forhold til at hjælpe de mange familier, som er i nød. Derfor har vi igangsat en indsamling til formålet, som du kan læse mere om på:

<http://caritas.dk/undersektion/irak>

Jeg vil bede Jer om at bidrage til dette arbejde ved at sætte penge på konto nr.

3487254516 (reg.nr. 2191).

Skriv ”Irak” i meddelelsesfeltet.

Senere på året kommer der igen en juleindsamling. Med alle de katastrofer i verden bliver Caritas ved med at bede om penge. Der er jo ikke ret meget andet vi kan gøre. Jeg håber på Jeres støtte – også i form af forbøn for de nødlidende.

Tuulikki Albeck
Caritas

Høsten i Europa

Af John-Erik Stig Hansen

Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.« Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderer Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forråbte ham. Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem: »Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer; men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmøner ud. I har fået det for intet, giv det for intet« (Mat. 9,36 – 10,8)

I evangelieteksten taler Jesus til sine disciple om at arbejde for at få en høst taget hjem. Den høst han taler om, er ikke korn på marken men omvendelse af de fortabte får af Israels hus, altså dvs. jøder i Judæa, som gennem deres jødiske, gammeltestamentelige tro er blevet forberedt til at kunne forstå Jesu budskab om omvendelse og frelse. Jøderne havde jo en lang tradition og baggrund for at forstå, hvad Jesus mission var. Jesus siger derfor til disciplene, at de – i hvert fald i første omgang – skal prædike for jøderne og gå uden om hedninger og samaritanere.

I vores nutidige sammenhæng kan man finde en parallel i vores pensionerede pave Benedikts fokusering på Europa. Gentagne gange, og alene i valget af navnet Benedikt som jo er Europas skytshelgen, gjorde Benedikt opmærksom på, at vi i Europa er ved at synke ned i nyt hedningskab. Skt Johannes-Poul talte om, at 'dødens kultur' var ved at overtage de vestlige lande, og Benedikt talte ligefrem om et 'relativismens diktatur'. De rige vestlige landes dårligdomme er mange: fordærvet af overflod, hovmod og selvtilstrækkelighed har vi europæere lukket øjnene for tilværelsens alvor, og i stedet bruger vi tiden på overflade og pjat. Samtidig er netop Europa formet gennem århundreders kristne kultur, og europæere er derfor - ligesom jøderne var det på Jesu tid - forberedt på at kunne høre og genkende det kristne budskab, ikke mindst fordi det er de kristne værdier, som alle er stolte af uden dog altid at være klar over, at disse værdier netop er kristne og ikke sådan alment humanistiske. Oversat til nutiden betyder Jesu befaling, om at prioritere jøderne frem for hedninger og samaritanere altså måske netop dette: at opgaven i dag især er at gen-evangelisere Europa. Forklare Jesu budskab på ny, ikke for hedninger i en fjern jungle, muslimer i ørkenen eller kommunister i Kina, men for vores nabo, arbejdskammerat og familie.

I dagens tekst befaler Jesus sine disciple at sprede det glade budskab ikke alene gennem prædiken men også gennem handling. Han giver dem besked på at helbrede syge, opvække døde, gøre spedalske rene, drive dæmoner ud. I datidens verden var det et under at kunne helbrede sygdom. Der var ingen hospitaler, læger og penicillin - de midler som vi i dag tilskriver helbredelsens kraft. På Jesu tid var disse ting ukendte eller i hvert fald ikke særligt effektive, og helbredelse var derfor tegn på Guds kraft, og for alle der oplevede det en kilde til tro og omvendelse. Sådan har vi det ikke længere. Disse ting tager vi for givet og regner det for alene at være et udtryk for den tekniske udvikling og vores høje civilisation. Personligt finder jeg det sørgeligt, at vi har mistet forståelsen for betydningen af helbredelsen, at vi ikke kan se at lægen og penicillin blot er redskaber, at underet i helbredelsen af den syge i virkeligheden fuldt ud er til stede. For hvorfor lever vi overhovedet i en verden hvor det gode findes, hvor der er penicillin mod infektionen og morfin mod smerten? Det er i hvert fald ikke vores egen fortjeneste, at disse ting også er en del af virkeligheden, at der ikke kun eksisterer smerte, død og kaos. Leder man efter den dybereliggende årsag til disse goder og livets glæder i almindelighed, ja så finder man også Gud, den gode skaber, der giver os alle disse livets gaver.

Men selv i vores teknologisk avancerede del af verden findes der sygdomme, som vores rigdom og teknologi ikke hjælper imod, men måske tværtimod fremmer. Disse sygdomme er ofte nævnt af bl.a. pave Benedikt og andre som karakteristiske for de velstillede vestlige lande: ensomhed, misbrug, meningsløshed, selvmord. Den eksistentielle smerte er åbenbar, og løsningen er ikke teknologisk. I Danmark og resten af Europa behøver man ikke længere bruge al sin tid og energi på at søge efter føden, tøj på kroppen, tag over hovedet eller midler mod sygdommen. Men søgen er der: søgen efter meningen med et café-liv, der alligevel slutter, søgen efter betydningen i en uforklarlig ulykke, der stjæler en vens liv, søgen efter et håb, der ikke er at finde på TV.

Jesu opfordring til os i dag ville måske være at gå ud og helbrede de sygdomme frem for at helbrede spedalske og uddrive dæmoner. Derved kan vi sætte et tegn for alle til omvendelse og tro. Når vi selv måske ikke føler det store behov for flere tegn og undere, fordi vi allerede føler os mere eller mindre trygge i vores egen forhåbningsfulde tro, og måske heller ikke har den store trang til at missionere, så skal vi nok lige tænke over Jesu afslutningsord: *"I har fået det for intet, giv det for intet"*.

Maria Laach

klosterfred og fordybelse

Af John-Erik Stig Hansen

Otte timers bilkørsel syd for Lynby nær Köln og Rhinen i Tyskland ligger et af de smukkeste klostre i Nordeuropa, benediktinerklosteret Maria Laach. Klosteret er placeret lige ved en stor, gammel vulkansø, og klosteret blev grundlagt i 1093.

Det er bygget i romansk stil og er helt unikt velafbalanceret og ganske intakt, da de store europæiske krige op gennem århundrederne er gået uden om klosteret pga. dets afsides beliggenhed i de dybe skove.

Selvom klosteret har været på forskellige hænder gennem årene – og f.eks. i en periode været ejet af jesuiterordenen - så er det i dag tilbage hos benediktinerne, der bl.a. har gjort det kendt i nyere tid for sine bidrag til de liturgiske reformer i forbindelse med Andet Vatikankoncil.

Selvom selve kirken arkitektonisk stort set er uforandret siden mid-

delalderen, så kan man i det stemningsfulde kirkerum se, hvordan de troende – munke og verdslige gæster – har efterladt sig spor gennem gaver og udsmykning. Ældst er naturligvis krypten under apsis, hvor den første abbed Gilbert ligger begravet. Krypten bruges i øvrigt i den daglige liturgi og er et helt enestående trospræget og intimt kirkerum. I selve kirkens kor fejres de syv daglige tidebønner af de ca. 20 munke, og besøgende kan overvære korsangenen, ligesom deltagelse i den daglige morgenmesse er velkommen.

Turister er der mange af ved Maria Laach kloster, men de er naturligvis alle placeret uden for klausuren, der sikrer munkene den ro, de søger.

Man kan bo på en nærliggende campingplads eller allerbedst på det lidt ældre hotel, der ligger på selve klosterets område, og hvor der er en fremragende restaurant. Man kan også besøge forskellige værksteder og butikker, hvor klosteret henter en væsentlig del af sine indtægter fra.

En vigtig del af klosterets tiltrækning ligger dog ikke alene i kirkens fredfyldte ro men i høj grad også i den skønne natur, der omgiver klosteret og søen. Der er her mange muligheder for korte eller lange spadsereture i samtale eller blot i stille meditation.



Maria Laach

*exterior view
frontbillede
apsis*



Niels Steensen

Af John-Erik Stig Hansen



I Skt. Knud Lavard kirkes menighedssal findes et billede af en dansker, Niels Steensen, hvis hellighed fremhæves af den katolske kirke til inspiration for os andre.

Men hvem var han egentlig?

Niels Steensen var en af de største danske videnskabsmænd nogensinde. Han blev født i København i 1638, og hans grundholdning var allerede fra studieårene at stille spørgsmålstejn ved, hvad hans lærere og omgivelser fortalte. Han påbegyndte tidligt grundige anatomiske studier, der meget hurtigt førte til nye banebrydende opdagelser. Hans videnskabelige fremgangsmåde var revolutionerende og er først i de sidste hundrede år blevet almindeligt accepteret: Grundig observation er forudsætningen for sand forståelse, der skal føre os til en højere erkendelse.

Niels Steensen foretog flere studierejser i Europa. Hans store nysgerrighed førte til, at han beskrev helt

grundliggende videnskabelige forhold ikke bare inden for anatomen men også krystallografien og geologien, som han regnes for grundlægger af. Hans fordomsfri tilgang medførte, at han straks indså betydningen af forhold, som aldrig tidligere var blevet forstået. Når han fandt forstenede hjænder i bjergegne, så forstod han, at der engang måtte have været hav dér, og at Jorden ikke altid havde set ud, som den gør nu. Når hjertets struktur ved nøje eftersyn viste sig at være en muskel, så måtte det være en pumpe, der fører blodet rundt, og ikke sjælens sæde.

Niels Steensen var allerede fra studieårene klar over, at naturens skønhed, som betog ham dybt, var en afspejling af dens Skaber. For ham var sand naturvidenskabelig indsigt en vej til at forstå Gud. Hans fordomsfri tilgang gjorde, at han også undersøgte de grundliggende



Niels Steensen

religiøse spørgsmål på egen hånd, og efter nøje overvejelser konverterede han og blev optaget i den romersk-katolske kirke. Den samme stræben efter at tjene Gud, som lå til grund for hans videnskabelige aktivitet, førte ham til at blive præst og siden biskop for Skandinavien og Nordtyskland. Her arbejdede han især for de fattigste medlemmer af de spredte katolske menigheder, og han revsede dovne og velhavende præster.

Niels Steensen døde i 1686, og han er begravet i San Lorenzo kirken i Firenze. Han blev saligkåret af Johannes-Poul II i 1988.

Niels Steensens segl viser et kors, der gror ud af et hjerte. Seglet symboliserer enheden mellem tro og videnskab.



**Skønt er det, vi ser
skønnere er det, vi forstår
men langt det skønneste er det,
vi ikke fatter**

*Steensen udsagn ved dissektionen af et
kvindeligt i København*

Hvis man vil vide mere om Steensen, har *Skt Andreas bibliotek*: Hans Kermit: "Niels Steensen. Naturforsker og helgen", Ravnetrykk 1998, og på *folkebiblioteket* kan man låne: Miriam Mortensen: "Skønnest af alt", Katolsk Forlag 1993.

Tak

Tusind tak til alle der organiserede / var med til Sommerfest.

Alt var perfekt!



STENBY TRYK

TRANSFORMERVEJ 11
DK 2730 HERLEV
TLF.: 44 94 18 99

stenbytryk@stenbytryk.dk
www.stenbytryk.dk



Find us on:
facebook®

Sct. Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby

Sognepræst	P. Marcos Romero Bernus, 28 852 517 marcosromero000@hotmail.com	Pastor
Menighedsråd		Parish council
Formand	John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 (17-18) drjohnerik@gmail.com	Chairman
Næstformand	Henrik Ledertoug, 44 655 008 ledertoug@webspeed.dk	Vice chairman
Arbejdsgrupper		Commissions
Bygge	Tove Elisabeth Reiter, 48 141 439 (eft. 19) reiter.nielsen@dadlnet.dk	Maintenance
Katekese	Eva Maria L. Hansen 25 787 699 em.linnemannhansen@gmail.com	Religious education
Liturgi	Mariano Cardiello, 71 729 161 marianocardiello@gmail.com	Liturgy
Fest	Dorte Linnemann, 39 67 76 99 dli@dadlnet.dk	Social events
Medier/sogneblad	Susanne Viby, 21 75 62 63 majaviby@hotmail.com	Media/newsletter
Økonomi/forvaltning	Gerda Krarup, 21 905 299 gerdask2010@hotmail.com	Finances/Administr.
Andet		Others
Hjemmeside	Michael Høier Clausen 48 422 430 michael.hoier@hotmail.com	Homepage
Firmelse	John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 www.firmand.dk	Confirmation
Pastoralråd & DUK	Eva Maria L. Hansen 25 787 699 em.linnemannhansen@gmail.com	Diocesan council & Youth Club
Sognekontor	Marianne Hansen, 45 875 688 Onsdage 10-12, kontor@sklk.dk.	Parish office (Wednesdays)