

Sankt Knud Lavard Kirke

Forår 2015



Leder fra sognepræsten



*Lad os ønske
 hverandre
 Kristi Fred!!!!*

Den 24 januar blev vores praktikant Gilberto viet diakon i Skt. Ansgars Domkirke. Både på selve dagen og søndagen efter, kunne vi nyde en festlig Højmesse sammen med familie og venner fra Italien, det var et stor og dejlig oplevelse. Menigheden modtog Gilbertos gæster på den varmeste måde og det vil jeg takke hele menigheden for. Som sædvanlig gør I jeres sognepræst stolt af hans menighed!!!!

Nu, hvor vi har en diakon, er der nogle dele af messen, der bliver lidt mere ”synlige” fordi det ikke er præstens stemme, men diakonens stemme, der bliver hørt.

Efter formaningen om at give hinanden Kristi fred, står i den katolske messebog følgende: ”og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab og næstekærlighed.”

Det er vigtigt for os at forstå, at det vi først og fremmest er kaldet til, er at give. Netop det er vidunderligt, fordi når vi

giver er der pludseligt nogle, der bliver modtager. At give fredshilsen er at muliggøre at den person, der står lige ved siden af os, modtager Kristi fred. Kristus er fredens kilde, derfor modtager vi Kristus selv igennem vore medsøstre/brodre.

Fredshilsnen under messen er et synligt tegn på en realitet, som dannes under selve messen: fred, fælleskab og næstekærlighed. Det er det tidspunkt, hvor vi på en måde bliver tvunget til at se, at vi ikke sidder alene i kirken, at vi ikke er anonyme Katolikker, der kommer for at opfylde søndagens pligt, men at vi er en menighed, der ser på hinanden. En menighed der har øjenkontakt med hinanden, der kan se de andres behov.

Der er meget normalt, at man er lidt bange, når det handler om ”at give”. Vi fornemmer, at vi mister noget, men med fredshilsnen er ikke sådan, fordi når man giver den, opdager man pludseligt, at man samtidig får den. Det er Kristi kraft, der åbenbares i det Kristne fælleskab. Så lad os ikke være bange for at give os selv!!!! Lad diakonens ord vække lysten i os til at give freden, til at elske, til at tilgive.

Alt det betyder at give fred, lad os spørge os selv om vi gøre det, og lad os gøre det, hvis ikke. Lad os selv være Kristi fred, der gives videre.

Jeg ønsker alle jer en velsignet Faste og Påsketid.

P. Marcos

Diakonisering

Af Gilberto Vinciguerra

Kære Menighed,

jeg er Gud meget taknemlig for Hans uendelige kærlighed! Jeg takker Ham for Hans trofasthed mod mig.

Det var en rigtig dejlig fest, vi havde den 24. januar i Sankt Ansgars Domkirke og dagen efter i vores menighed. Jeg takker jer alle for jeres bøn, for jeres støtte, både i det åndelige og i det praktiske.

Jeg takker p. Marcos for al hans støtte i det daglige. Det var også dejligt, at min familie kunne bo i præstegården og være tæt på mig i dette vigtige skridt i mit liv.

Jeg takker især alle dem, som har bedt og stadig beder for mig og mit kald, både i kirken og derhjemme. Men jeg takker også mange gange alle dem, som har forberedt, også i det skjulte, den fantastiske fest vi havde i vores menighed den 25. januar, hvor I modtog mig som diakon. Min familie var virkelig så begejstrede over jer alle, at de næsten ikke ville rejse tilbage. Jeg takker til sidst for jeres gave, nemlig de fire stolaer til alle de liturgiske farve, som jeg kan bruge både nu som diakon og i fremtiden som præst.

Gud velsigne jer alle og give jer det, som jeres hjerte ønsker. Forsæt med at bede for mig!

Mange hilsner.
Gilberto



Biskop Czeslaw Kozon, P. Marcos og Diakon Gilberto Vinciguerra



Fasten

Af Susan Bjerregaard Nielsen

Fasten handler om, ”faste”, bønner, bodsgørelse og velgørelshed. Faste skal i denne sammenhæng ses som en generel afholdenhed, hvilket uddybes herunder. Dagene bliver længere, men fastetiden kan også føles lang, fordi vi bliver bedt om at frasige os forskellige ting og være afholdende i 40 hverdage; fire 4 samt 6 uger (mandag – lørdag) – fra Askeonsdag til Påskesøndag. På Askeonsdag markerer vi starten på fasten ved at modtage korsets tegn i aske på vores pande som et tegn på ydmyghed, omvendelse og søge retning mod Gud. Via faste, bønner, bodsgørelse og velgørelshed, vender vi vort fokus mod Gud og renses og styrkes vores spirituelle sind. De 40 dage symboliserer de 40 dage og 40 nætter, hvor Jesus fastede og bad medens han var alene i ørkenen, og med et stærkt sind overvandt han djævelens fristelser.

Faste

Pointen med faste er ikke at straffe os selv, men at rense os selv. Faste skal forstås i et meget bredt perspektiv end blot at undlade fødeindtagelse. Det er ikke sundt at undlade fødeindtagelse i 40 dage. Det er farligt for helbredet, da der frigøres en række toksiner, og disse kan give hovedpine og andre symptomer, der gør os utilpas. I stedet må vi prøve at leve fasten i et bredere perspek-



tiv og undlade og afholde os fra de ting, der forhindrer os i at komme tæt på Gud. For eksempel er vi i vores kultur ofte hurtige til at dømme og kritisere vores medmennesker for deres handlinger – og ofte i en barsk tone. Måske kunne vi i stedet minde os selv om, at det ikke er op til os at dømme andre menneskers handlinger. Når vi ikke er fordømmende overfor andre mennesker, er det meget lettere at udvise næstekærlighed.

Dog kan vi ikke tale om Fasten uden at det berører vores mad. Det danske bispedømme beder os om at efterleve Askeonsdag og Langfredag som fastedage, d.v.s. hvor vi kun spiser et helt måltid, vi underlader at spise kød, og alle øvrige måltider skal holdes på et minimum. I de øvrige dage i Fasten kan vi tilpasse forskellige fasteregimer, f.eks. kan man afholde sig fra at spise i dagstimerne, man kan nøjes med kun at spise sund kost (primært grøntsager) og man kan afholde sig fra alkohol, slik og chokolade samt andre overflødige fødevarer.



På denne måde kan vi faste således, at vi får tilstrækkelig med energi og næringsstoffer gennem maden, så vi ikke bliver utilpas, men istedet bliver vi rensset på en glædelig måde, medens vi mindes Jesus Kristus, der fastede i 40 dage i ørkenen.

Bønner

Under Fasten bliver vi også bedt om at bruge tid på fordybelse i vores tro gennem bønner. Det danske Bispedømme beder os om at gøre en ekstra indsats for at komme i kirke hver søndag, og beder os om at undgå aktiviteter og planer, der kan forhindre os i at komme i kirke. At bede er en af de mest effektive måder at tømme tankerne for daglige bekymringer og skabe plads til Gud for at høre Ham tale til os. Bønner hjælper os til at fokusere på Gud's budskab til os, og det er et hvilested fra daglige distraktioner. Vores moderne liv er fuld af distraktioner; praktiske ting, der skal gøres, adminis-

trative ting, der skal ordnes og et overflod af information gennem alle de medier vi omgiver os med, fra vi vågner til vi går i seng. Ofte er Søndagsmessen kun et lille tidsrum, hvor vi kan lægge alle disse distraktioner væk, og i samværet med andre lytte til Gud, medens vi besøger Ham i Hans hus, kirken.

Under Fasten, kunne vi bruge lidt ekstra tid – udover den tid vi allerede bruger sammen med Gud – hvor vi lægger distraktionerne væk og beder til Gud. Bed til Ham, værdsæt Ham, mærk glæden ved at kende Ham, og være taknemmelig for alle de gaver, vi har modtaget fra Ham. Bevar et åbent sind og lad Ham tale til dig; lad Ham fortælle dig hvordan, du kan tjene Ham, og gå så ud og tjen Ham med glæde.

Nogen vil måske sige ”Jeg har kun denne ene time om ugen – Søndagsmessen – hvor jeg kan bede. Jeg giver denne time hver uge til Gud.” Et svar kunne være ”Det er en sag for dig og dine prio-

ritinger. Hvis du kan give Gud en time om ugen, så er det den time, du giver Ham. Men husk på, at det er Ham der har skabt dig og givet dig alt, hvad du har. Han er altid med dig, Han er klar til dig 24-7, når som helst du måtte være klar til at høre Ham i bøn". I Fasten kunne man måske afholde sig fra at bruge nær så meget tid på (sociale) medier og i stedet dedikere denne tid til bøn.

Bodsgørelse

Når vi bruger tid sammen med Gud i bøn, lærer vi Ham bedre at kende og vi lærer også os selv bedre at kende. Derfor er tiden i bøn med Gud også en tid til overvejelser, refleksioner og selvran-sagelse. Vi bliver opfordret til at ransage vores samvittighed, gå til bekendelse og angre med en ydmygt sind og et angerfuldt hjerte.

Det danske Bispedømme minder os om, at alle fredage er bodsdage, men især under Fasten, bør vi gøre ekstra for at leve efter dette ved at praktisere en passende form for bod eller forsoning (f.eks. afstå fra at spise kød, alkohol eller anden føde/drikke samt fornøjelser). Vi bør også skrifte vores (alvorlige) synder og bede om tilgivelse under modtagelse af dette sakramente. Som forberedelse til skrifte, ransager vi vores samvittighed og gør os vore synder be-vist. Efter sakramentet kan vi føle glæden ved at vide, at Gud elsker os som vi er. Han elsker os betingelsesløst og Han tilgiver os, når vi angre og ændrer vores adfærd.

Velgørenhed

En måde at ændre vores adfærd mod det bedre, er at fokusere mere på at give til andre mennesker. At give, medfører glæde i os selv og frigører os fra bekymringerne omkring vores egne behov. Man kan give materielt eller ved monetære bidrag, men det er mindst lige så vigtigt at give vores tid, vores energi og vores kærlighed. Moder Therese sagde "Det handler ikke om hvor meget vi giver, men om hvor meget kærlighed vi lægger i det at give". Det danske Bispedømme opfordrer os til generelt at hjælpe nødstedte, og mere specifikt at vi giver et bidrag ved Caritas Danmark's Fasteaktion. Udover dette, kunne vi fokusere på at give af vores venlighed, empati og medfølelse til de mennesker, der har det svært.

Må Gud velsigne dig og give dig styrke til at praktisere disse discipliner i Fasten 2015.



Via faste, bønner, bodsgørelse og valgørenhed, vender vi vort fokus mod Gud og renser og styrker vores spirituelle sind

Caritas' fasteaktion



Vi har en meget gavmild menighed i Skt. Knud Lavard, og det er jeg, som Caritas repræsentant, selvfølgelig rigtig glad for.

Julekollekten gav virkelig et flot resultat, og vi kan være stolte over de mange cykler vor kirke har finansieret til landbrugsinstruktører i Uganda. Stort tak!

Årets fasteaktionen går også til Afrika. Denne gang er det Niger, det gælder. Et af verdens fattigste lande, overvejende muslimsk og afhængig af regnen, som ikke kommer. Som sædvanlig er kvinderne hårdt ramt. Særlig, hvis de af en eller anden grund er socialt udsatte. Derfor åbnede Caritas Niger i 2004 et uddannelsescenter for dem i hovedstaden Niamey. Her får de socialt udsatte piger og kvinder uddannelse og adgang til lønnet arbejde under et undervisningsforløb. Skolen varer 11 måneder, hvoraf 8 måneder på skolebænken og derefter 3 måneder i praktik. På centret bliver kvinderne uddannet som kokke, barneplejersker eller som husarbejdere. Der tilbydes også kurser i f.eks. hygiejne og ernæring. Centret er unikt: Der findes ingen lignede tilbud til socialt udsatte kvinder i Niger.

Centret har nu eksisteret i ti år. 90% af de kvinder, der har fået en uddannelse på centret, har fået et arbejde. Centret mangler dog penge til især under

visningsmaterialer. Pengene fra årets fasteindsamling går derfor til at købe køkkenudstyr såsom køleskabe, frydere, gaskomfur og saftpressere.

Da vi desværre er klar over, at der sikkert vil komme nogle naturkatastrofer i verden, hvor vor hjælp er nødvendig, går nogle af pengene også til Caritas' katastrofefond, for at vi fortsat kan yde akut nødhjælp.

Husk også at aflevere Jeres gamle briller enten til mig eller direkte til Caritas. Niger er et af de lande, hvor der er særlig brug for briller pga. megen sand i luften, som ødelægger øjnene. Også solbriller er velkomne.

I ønskes en fredfyldt fastetid og dejlig påske

Tuulikki Albeck

Caritas repræsentant

Betaling kan ske med

- SMS Caritas 1239 – 100 kr. pr. gang
- med mobilepay 60791887
- med dankort på nettet www.caritas.dk
- og endelig ved at aflevere pengene til kollekten på palmesøndag.

Exodus: Gods and kings

Af Tatiana Ramirez-Quilodrán

Anmeldelse: ”Exodus: Gods and kings”

Jeg husker som barn, at chilensk tv hvert år til Påske viste filmen ”De ti bud” (1956) med Charlton Helston, og derfor var det meget interessant for mig at se den nye version af denne klassiske historie.



Fotogrammer af den klassiske version

”Exodus: Gods and Kings”, af Ridley Scott, er historien fra Biblens Anden Mosesbog. Den er en episk historie som fortæller om en frihedskamp, om hvordan Moses befrier israelitterne fra slaveriet og følger dem ud af Ægypten. En virkelig betydningsfuld historie, som instruktoren har lavet med flotte 3D effekter, god musik og et godt manuskript, og har udgivet en intens og underholdende film, på trods af de to og en halv time varighed. Man keder sig ikke i biografen, og oplevelsen er positiv overraskende og spændende.

Filmen følger ret godt handlingen, som blevet præsenterer i den original version af 1956, men der er en stor forskel om de ægyptiske plager, som er rigtig godt lavet i 3D og som føles næsten som realistiske naturfænomener. Lige pludseligt, var som om krokodiller, frøer, bylder, fluer og græshopper, bl.a., var til stede i salen. Spektakulære animationer!

Scott havde en anderledes fortolkning af hvordan Moses kommunikerer med Gud. Instruktøren besluttede sig for at lade Gud talen igennem en dreng, nogle gange meget vred, hvis ord rejser vigtige etiske og filosofiske spørgsmål til Moses. Man skal også nævne de gode skuespillerpræstationer. Christian Bale spiller en intenst og troværdigt Moses, og på samme måde spiller også Joel Edgerton, som den brutal hersker Ramses, der er en mand, der vil gøre alt for at give sin søn den kærlighed, han aldrig selv følte, han fik.



Fotogrammer af den nye version



Det må være svært at lave en ”remake” af så stor en klassisk film som ”De 10 bud”, men man kan roligt sige at denne er en vellykket film, flot filmatiseret, med flotte scener og troværdigt skuespil, som helt klart er værd at se.

Vitaminer til parforholdet



Tag på PREP-kursus og få nye perspektiver på jeres samliv og redskaber til god kommunikation.

PREP-kurset er baseret på over 30 års forskning i parforhold. Det er et forebyggende undervisningstilbud – ikke parterapi. PREP er derfor ikke kun for par i krise, men for alle par, der gerne vil have et bedre samliv med mere glæde og færre konflikter. Kurset veksler mellem oplæg og private parsamtaler - ingen par skal fortælle de andre om deres forhold.

KØBENHAVN

Hvor: Kollegievej, Ordrup

Hvornår: Lørdag 11/4 kl. 10-15 samt mandage 20/4, 27/4 og 4/5 kl. 19-21.30

Tilmelding: Senest 31. marts til prep@caritas.dk

Pris: 1000 kr. inkl. materialer og forplejning.

ÅRHUS

Hvor: Ryesgade, Århus

Hvornår: Weekend 8.-10. maj. Fredag kl. 19-21, lørdag kl. 10-18, søndag kl. 12-16. Lørdag aften er der tid til at gå ud og spise en god middag med din partner.

Tilmeldingsfrist: Senest 30. april til prep@caritas.dk

Pris: 1000 kr. inkl. materialer og forplejning (ekskl. middag lørdag og overnatning)

Læs mere på www.caritas.dk

Alle par oplever udfordringer i deres liv sammen – nogle står overfor større vanskeligheder, andre oplever småkonflikter og for andre igen kører hverdagen, uden at man får taget pulsen på parforholdet.

Uanset ens situation som par er det vigtigt at investere tid i hinanden og det fælles samliv – både for at løse problemer, men ikke mindst for at forebygge, at de opstår i fremtiden!

I april og maj holder Caritas Danmark et såkaldt PREP-kursus, der giver konkrete redskaber til at få en god hverdag sammen. PREP-kurset er et tilbud til

par, der gerne vil have færre konflikter og mere glæde i deres fælles liv. Kurset er forebyggende og derfor målrettet alle par - ikke kun par i krise. Det er undervisning – ikke parterapi. Kurset bygger på over 30 års forskning i det gode samliv. Konkret består kurset af undervisningsoplæg og private parsamtaler, så ingen par skal fortælle om deres forhold i plenum. PREP-kurset er en mulighed for at give parforholdet en vitaminindsprøjtning! Kurset vil også være en gave til eventuelle børn!

Læs mere om kurset på www.caritas.dk eller kontakt caritas på prep@caritas.dk eller 38180003.

Fastelavn i Danmark

Af Wikipedia

Ordet fastelavn stammer fra det plattyske Fastelovend eller Fastnacht, der betyder aftenen før festen. Karneval, carnevale, betyder på latin farvel til kødet.

Fastelavn hænger sammen med den faste, der fulgte efter.

Det har været en udbredt folketro, at en by kunne slippe for pest, hvis en sort kat blev slået ihjel. Derfor har katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. Den skulle i tønden, fordi den var månens listige, hellige dyr, der så skulle ofres inden lysere tider. Franskmændene smed levende katte ind i sankthansbålet, mens tyskerne smed dem i det bål, de brændte ved påsketid. Eller også kastedes de ud fra et kirketårn. I Danmark kom de i en tønde indtil den blev slået i stykker og børnene kunne prygle katten ihjel med kæppe og kviste. Tøndeslagningen stammer fra gamle dødsritualer: pottes blev knust, for at den døde ikke skulle gå igen.

Nu er det skik at den person, der slår bunden ud af tønden, bliver kronet som dronning. Den person, som slår det sidste bræt ned, bliver kronet som konge.

I år fejrede vi Fastelavn med børn og unge i Skt. Knud Lavard den 15. februar. Tusind tak til alle der var med: fest arrangører (dem, der bl.a. tilberedte og lavede tønder) og dem der slog på tønden. Det var en dejlig fest og alle så ud til at hygge sig. Vi glæder os til mange oplevelser og grin i fremtiden!



Når de unge siger JA

Første kommunion og Firmelse

Daniel (11 år): “Jeg tog 1. kommunion sidste år og det var sjovt at være til undervisningen så jeg vil anbefale at andre børn også at tage 1. kommunion.

Det er også meget hyggeligt til kirke-kaffe, der kan man lære folk at kende og have det hyggeligt.”



En del af 1.kommunions undervisningsgruppe

Firmelses sakramente er fuldendelsen af dåbens nåde. Ved firmelsen knyttes de døbte mere fuldkomment til hele Kirken og beriges med kraft fra Helligånden. Ved firmelsen modtager den døbte missionen til at udbrede troen i ord, og gerning som Kristi sande vidner.

Firmelsen er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen til voksenalderen får bekræftet det løfte om tilhørsforhold til kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små, og under velsignelsen modtager det unge Helligånden som gave.

Firmelsen indebærer en personlig beslutning og betyder en bekræftelse af sin tro og sin aktive deltagelse i kirkelige fællesskab. Hver unge skal selv at tage stilling til, om de ønsker sig dette sakramente. Derfor er det et særligt program de unge katolikker følger søndag efter søndag, som forberedelse til denne beslutning og for at være klar til at modtage sakramentet.



Hvad siger vores unge nogle uger før deres firmelse?

Martina (15 år): ”Firmelse betyder for mig at jeg bekræfter min tro, for det første, og for det andet, at jeg bliver voksen eller i hvert fald mere moden. Jeg har lært mere om katolicisme og hvordan skiller sig ad protestantisme”

Maria (14 år): ”Det betyder ret meget for mig fordi vi er katolikker og firmelsen er et af de 7 sakramenter, så der er noget vi skal opfylde. At være her til undervisning styrker fordi man er med andre, som er på vores alder, og man lærer meget her om Gud og den katolske tro”

Maria (13 år): ”Jeg synes at være her med de andre har været meget spændende og jeg har lært rigtig meget. Jeg glæder mig til den følelse man har inden i når man bliver firmet”

Anna-Katrina (14 år): “For mig betyder at jeg bekræfter min tro i den katolske kirke og Gud bekræfter mig som en del af Sine børn og menighed. Jeg har lært virkelige meget mere om min tro end jeg vidste før og om hvordan kirken danner sin mening om forskellige emner og jeg føler mig klar til at bekræfte mig selv som katolik”



Musik i Kirken

Sangen hjælper at forbinde mennesket med Gud

S. Agustin sagde: “Den der synger beder to gange”.

Vi takker God for vores kor og hans tjeneste for at forbinde os med Gud.



Danske Messe kor

- mødes kl. 9.45 hver søndag.
- Koordinator: Gilberto Vinciguerra

English Church Choir

- you are invited to come up to the organ before Mass and speak to Thomas Hoyer.
- (also available at phone: 42 71 37 27 or email: thomas00hoyer@gmail.com)

Kalender



April

- 2/4 Kl. 17:00 Skærtorsdag
Kl. 18:00 Fælles spisning
- 3/4 Kl. 15:00 Langfredag Dansk
Kl 17:00 Liturgical Service
- 4/4 Kl. 11:00 Mad velsignelse
- 4/4 Kl. 21:30 Påskemat
- 5/4 Kl. 10:00 Påskedag Familiemesse
- 6/4 Kl. 10:00 Anden Påskedags
Messe
- 7/4 Kl. 18:00 Bibelaften
- 11/4 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag
(Fælles kaffe Kl. 9:30)
- 18/4 Kl. 10:00 Førstekommunion
Generalprøve i Kirken.
- 19/4 Kl. 10:00 Første Kommunion

Juni

- 2/6 Kl 19:30 Bibelaften
- 7/6 Kl. 10:00 Familiemesse
- 13/6 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag
(Fælles kaffe Kl. 9:30)
- 18/6 Økumenisk Kirkevandrig
- 27/6 Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe

Maj

- 3/5 Kl. 10:00 Familiemesse
- 5/5 Kl. 18:00 Bibelaften
- 9/5 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag
(Fælles kaffe Kl. 9:30)
- 14/5 Kl. 10:00 Kristi Himmelfart +
Firmelse
- Kl. 13:00 Engelske Messe.
- 19/5 Kl. 18:00 Bibelaften
- 23/5 Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe
- 23/5 Kl 17:00 Pinsevigilie
- 24/5 Kl. 10:00 Pinsedag
- 25/5 KL. 10:00 Anden Pinsedag
- 28/5 Kl 17:00 Jesus Kristus den evige
Ypperstepræst Højmesse
- 31/5 Valfart til Åsebakken,
ingen Messe i Skt. Knud Lavard
Kirke



Skolestart

- eller overvejer I skoleskift?

Ring til skoleleder

Christa Bonde

og lav en aftale om at se skolen.

Skt. Knud Lavard Skole

Toftøbæksvej 30

2800 Lyngby

Tlf. 45 87 62 40

www.sanktknudlavard.dk

Kronikken:

Døb

Grace Komong Odevbo
Hope George Soni Odevbo
Liv Stenby Kofod

Dødsfald

Joseph Holm Pedersen
Ingrid Fahlenkam Bøvning

Messetider:

Tirsdag: Kl. 17:00
Onsdag: Kl. 18:00 (på engelsk)
Fredag: Kl. 15:30: Rosenkrans
Kl. 16:00: Sakramental tilbedelse
Kl. 17:00: Messe
Lørdag: Kl. 16:30: Rosenkrans
Kl. 17:00: Messe.
Søndag: Kl. 10:00: Højmesse
Kl. 13:00: Engelske Messe



TRANSFORMERVEJ 11
DK 2730 HERLEV
TLF: 44 94 18 99

stenbytryk@stenbytryk.dk
www.stenbytryk.dk

www.sanktknudlavardkirke.dk



Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby

Sognepræst	P. Marcos Romero Bernus, 28 852 517 marcosromero000@hotmail.com	Pastor
Diakon	Gilberto Vinciguerra, 21 327 470 vitogilberto@hotmail.com	Diacon
Menighedsråd		Parish council
Formand	John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 (17-18) drjohnerik@gmail.com	Chairman
Næstformand	Henrik Ledertoug, 44 655 008 ledertoug@webspeed.dk	Vice chairman
Arbejdsgrupper		Commissions
Bygge	Tove Elisabeth Reiter, 48 141 439 (eft. 19) reiter.nielsen@dadlnet.dk	Maintenance
Katekese	Eva Maria L. Hansen 25 787 699 em.linnemannhansen@gmail.com	Religious education
Liturgi	Gilberto Vinciguerra, 21 327 470 vitogilberto@hotmail.com	Liturgy
Fest	Dorte Linnemann, 39 67 76 99 dli@dadlnet.dk	Social events
Medier/sogneblad	Marta Castrillón, 60 46 96 27 marta@norhoj.com	Media/newsletter
Økonomi/forvaltning	Gerda Krarup, 21 905 299 gerdask2010@hotmail.com	Finances/Administr.
Andet		Others
Hjemmeside	Michael Høier Clausen 48 422 430 michael.hoier@hotmail.com	Homepage
Firmelse	John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 www.firmand.dk	Confirmation
Pastoralråd & DUK	Eva Maria L. Hansen 25 787 699 em.linnemannhansen@gmail.com	Diocesan council & Youth Club
Sognekontor	Marianne Hansen, 45 875 688 Onsdage 10-12, kontor@sklk.dk.	Parish office (Wednesdays)